



VLOTte Babbel 24 november 2023

Nieuwsbrief van basisschool Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen 0118- 412208 [www INSTA](http://www.INSTA.nl)



Je mag er zijn, met respect voor alle verschillen!

VLOTte Babbel- nieuwsbrief van basisschool Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen 0118- 412208 [www INSTA](http://www.INSTA.nl)

Inhoud:

[Themaraad: verschil mag er zijn!](#)

[Ouders in de school: fijn dat u er bent!](#)

[Week van het prentenboek](#)

[Studiedag 21 november: wat wij leerden als team](#)

[Skills4Life en voetjebal](#)

[Vrijwillige ouderbijdrage](#)

[Regel van de maand](#)

[Lunch en fruit op school](#)

[Kerst musical!](#)

[Dankjewel ouders voor het schilderwerk!](#)

Themaraad: verschil mag er zijn!

Chelsey, Nadia, Omar, Helineth, Lamija, Vidal, Safa, Oumayra en Vlad (en de vorige keer Malika) vergaderden twee keer samen met juf Jeanette. In de klas hebben ze al gepraat over het boek: 'Als de geit leert zwemmen'. Ze hebben met elkaar uitgezocht hoeveel verschil er is tussen iedereen op het Vlot en of we als school daar goed rekening mee houden.

Welke verschillen zijn er gevonden:

- Je kunt goed rekenen of juist niet.
- Andere afkomst.
- Goed leren of juist niet
- Je spreekt een andere taal
- Je hebt een andere huidskleur
- Je hebt kleren die opvallen
- Je ogen hebben een andere kleur
- Je kunt iets wat de ander niet kan
- Je lust iets wat de ander niet lust
- Je gezinsgrootte
- Hoe het in je familie is
- Je haarkleur
- Welke sport je doet (of dat je helemaal niet sport)
- Dat iemand doof is
- Of je in Allah gelooft of in God
- Of je gelooft of helemaal niet

VLOTte Babel- nieuwsbrief van basisschool Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen 0118- 412208 [www INSTA](http://www.INSTA.nl)

- Welk talent je hebt

Hoe goed houden wij op school rekening met al die verschillen:

We geven een cijfer daarvoor, Omar heeft bedacht dat dat het handigste is. Iedereen geeft zelf een cijfer en legt het briefje in het midden.

De cijfers zitten tussen de 10 en de 5.

We praten daarover door met elkaar, je mag aan iemand vragen welk cijfer er is gegeven en waarom.

Dit wordt er gezegd;

Het is moeilijk om een cijfer te geven als je nog niet zo lang op school zit. Daarom gaf iemand een vijf, het betekent dat je het nog niet goed weet.

Soms maak je iets naars mee en dan word je daarmee gepest, dat is naar en dan voelt het als een laag cijfer. Maar als je er dan over kunt praten met je juf, dan voelt het weer als een 10.

We leren op school veel over omgaan met elkaar. We doen daar oefeningen mee in de gymzaal. Sommige kinderen willen liever gewoon gymmen dan die oefeningen doen, dat is jammer om te merken.

Iemand noemt het woord respect daarbij. We vinden dat er veel respect is op onze school en dat je over veel kunt praten. Het gebeurt ook weleens dat de juf of meester het niet goed ziet en volgens jou om de verkeerde reden boos wordt. Niemand vindt het fijn als een juf of meester hard en boos praat. Niemand vindt het fijn als iemand in de klas heel boos wordt en gaat schoppen of slaan. Dat onthoud je heel lang. Sommige kinderen kunnen zich nog dingen herinneren van meer dan vier jaar geleden. Je kunt er altijd over praten met je eigen juf of meester.

Welke woorden passen volgens ons heel goed bij het Vlot:

- niet pesten
- zorgen voor elkaar
- een echt Vlot om samen te reizen
- klein (daardoor ken je bijna iedereen)
- blij
- respect
- niet schelden

Ouders in de school: fijn dat u er bent!

November is de maand van de ouders, dus voor u. Veel ouders kwamen kijken in de klas. We hopen dat u gezien heeft hoe hard er gewerkt wordt en in wat voor fijne sfeer. We denken dat het u helpt om thuis ook te praten over school: 'wat heb je vandaag gedaan en geleerd?'

VLOTte Babel- nieuwsbrief van basisschool Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen 0118- 412208 [www.INSTA](http://www.INSTA.nl)

Wist u dat de kinderen beter leren als ze thuis ook kunnen praten over school? We hopen dus op veel goede gesprekken!

Afgelopen maandag hielden we een oudermoment om te praten over de toekomst van de school. Daar hoorden we van elkaar wat er goed gaat en welke tips er zijn. Was u er niet bij? Dan heeft u wat gemist! We hebben gelukkig een verslag gemaakt van deze middag. Dit vindt u door op deze link te klikken:

[☰ Wat er besproken is op de oudermiddag Het Vlot 20 november 2023](#)

En wat hebben veel ouders de vragenlijst ingevuld! Daar zijn we blij mee. Het helpt ons om onze plannen voor de toekomst nog beter te laten passen bij wat u belangrijk vindt. De vragenlijst staat nog op tot en met 30 november. U kunt dus nog invullen via de link:

[Link naar de vragenlijst](#)

Week van het prentenboek

In alle groepen worden volgende week prentenboeken (voor)gelezen. Een prentenboek is een boek met veel plaatjes en vaak wat minder tekst. Fijn om samen naar te kijken. Wilt u online iets bekijken, dan is dit een mooie site:

[prentenboeken in alle talen](#)

We hopen dat u op deze manier thuis ook voor kunt lezen of samen een prentenboek bekijken. Op Youtube zijn ook veel prentenboeken te vinden. Veel plezier!

Studiedag 21 november: wat wij leerden als team

Toen uw kind lekker vrij was, zijn wij als team hard aan het werk geweest. In de gymzaal deden we spelen die te maken hebben met samenwerken en goede afspraken maken. Als we deze spelen zelf doen, is het voor ons makkelijker om ze ook in de klas met uw kind te doen.

We leerden over het stellen van goede vragen. Vragen die kinderen helpen om zo goed mogelijk na te denken. Het stellen van een 'rijke vraag' is belangrijker dan het geven van het goede antwoord.

VLOTte Babel- nieuwsbrief van basisschool Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen 0118- 412208 [www](#) [INSTA](#)

We hadden met elkaar goede gesprekken over hoe we zelf kijken naar kinderen en naar het onderwijs. Ook waar we als team tevreden over zijn en wat er beter kan. Zo zijn we als school bezig om het plan voor de komende vier jaar zo goed mogelijk te maken. En dat alles voor uw en onze kinderen op het Vlot!

Skills4Life en voetjebal

Vaardigheden voor het leven... die hebben we allemaal nodig. Wij werken daar hard aan op school en dat doen we samen. In de klas krijgen de kinderen lessen die alles te maken hebben met sociaal-emotioneel leren. We gebruiken daar methodes voor: Kwink, Veiligwijs en Trefwoord. In de gymzaal oefenen we dit heel praktisch; hoe sta je stevig, hoe focus je, hoe kom je over op de ander, hoe help je elkaar. We werken als school samen met Voetjebal en Skills4Life. Juf Nicole geeft korte lessen Rots en Water en iedere leerkracht oefent zelf met de klas verder hieraan. We hopen dat dit onze kinderen echt helpt om stevig te staan in de wereld die soms best ingewikkeld is en er te zijn voor de ander!

Vrijwillige ouderbijdrage

Juf Agnes die op maandag altijd werkt, houdt bij hoeveel geld er binnen is gekomen. Twee dingen zijn belangrijk:

1. Deze bijdrage is vrijwillig en niemand wordt uitgesloten van activiteiten.
2. Van deze bijdrage kopen wij dingen die het voor kinderen extra leuk maken, zoals verrassingen en lekkers rond Sinterklaas en andere feesten. We vinden het daarom wel fijn als u hieraan bij wil dragen.

Wilt u nog betalen hiervoor? Dat kan door deze link te gebruiken:

[link voor de ouderbijdrage](#)

Regel van de maand

VLOTte Babel- nieuwsbrief van basisschool Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen 0118- 412208 [www](#) [INSTA](#)



In groep 3 en is het al bekend,
Als je gymt, dan zorg je dat je goede gymkleding hebt.
Een shirt, een broek en gymschoenen in een tas.
Het is ook fijn om je kleding in de kleedkamer
netjes neer te leggen (dan raak je geen spullen kwijt)
Duszorg dat je niet buiten spel staat
omdat je je gymkleding niet bij hebt.
Doen jullie mee met de challenge!



Lunch en fruit op school

We blijven zorgen voor lunch op school. Veel kinderen doen eraan mee en we horen ook van ouders terug dat ze het fijn vinden. Heeft uw kind nog niet meegedaan en wil het dat toch graag? Een berichtje naar de eigen juf of meester en dan komt het voor elkaar!

We kregen ook goed bericht over het fruit op school. Vanaf december krijgen de kinderen drie keer per week fruit of groente (rauwkost) op school. U krijgt hierover volgende week via Parro verder bericht.

Kerst musical!

Op 19 december houden we een feest op school omdat het dan bijna Kerst is. In de klassen wordt daarvoor al veel geoefend en geleerd. Houdt u er rekening mee dat dit na schooltijd is! U krijgt hiervoor zo snel mogelijk via Parro bericht. Alle kinderen hebben dan een rol, dat

VLOTte Babel- nieuwsbrief van basisschool Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen 0118- 412208 [www.INSTA](http://www.INSTA.nl)

wordt prachtig om te zien! Natuurlijk bent u daar ook welkom. Houdt u Parro in de gaten voor alle informatie daarover?

Dankjewel ouders voor het schilderwerk!

Twee ouders van de Ouderraad hebben heel veel muren een prachtige kleur gegeven. Dat levert heel veel complimenten op. De school ziet er prachtig uit. Nu het bijna Sinterklaas is, hangen er ook slingers op en zijn er cadeautjes te zien. Het is een feest om binnen te komen op het Vlot. Ouders van de OR, dankjewel!



VLOTte Babel- nieuwsbrief van basisschool Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen 0118- 412208 [www.INSTA](http://www.INSTA.nl)