



In deze nieuwsbrief:

- > IEP- toetsen inmiddels achter de rug
- > Toekomstige 4-jarigen
- > Bezoek aan Rijksmuseum
- > Pasen op Het Kompas
- > En nog veel meer...



IEP-TOETSEN

achter de rug

Bedenk altijd:

Je bent mooi

Je bent de moeite waard

Je bent belangrijk

Je bent speciaal

Je bent uniek

Je bent prachtig

Je hebt talent

Je bent onvervangbaar!



De kinderen hebben de IEP-toetsen inmiddels achter de rug.

Eerder heb ik u gemeld dat we de resultaten van deze toetsen nog meer dan voorheen, zullen gebruiken als een meetmoment (i.p.v. als een afrekenmoment). Waar zitten hiaten, wie heeft welke zaken wel opgepakt en wie niet en waar moeten we vervolgens extra mee aan de slag. Dat zijn voor ons hele belangrijke vragen die we mee zullen nemen als we de toetsen gaan analyseren. Een kind is immers meer dan een toets. Iets dat we niet vaak genoeg kunnen zeggen.

Voor de eerste keer hebben ze hun "eigen" portfolio mee naar huis gekregen, waarin bovengenoemde toetsresultaten ook een plaats hebben gekregen. Ook de meeste oudergesprekken (kinderen vanaf groep 4) hebben inmiddels plaats gehad. We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over het nieuwe portfolio en dat ook de gesprekken voor u goed zijn verlopen. We willen nogmaals benadrukken dat het portfolio een groeidocument zal zijn.

Elke periode zal dit portfolio worden aangevuld met nieuwe informatie over uw zoon of dochter.



Vooruitkijkend komen er weer heel wat bijzondere activiteiten aan in de komende maanden. Zo starten we binnenkort met ons project, waar u verderop in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen.

Verder zijn we momenteel druk met de organisatie van de Pasen, koningsspelen, sportdagen, voetbaltoernooien, schoolreis groep 1-2, schoolreis groep 5-7 en schoolkamp groep 8. Ook staat Streetwise weer op het programma. Op 17 april zullen zij onze school weer bezoeken. ANWB Streetwise zorgt natuurlijk wederom voor een leuke, enerverende en vooral leerzame dag voor onze leerlingen.

We hebben als school een keuze gemaakt voor deze groepen. Als het goed is, komen alle kinderen een keer in deze groepen terecht. In het verleden kwam de ANWB eens per twee jaar langs voor alle groepen en nu dus ieder jaar voor groep 2, 4, 6 en 8. In principe is er dus niets veranderd. Nadere info staat overigens ook op de website. U leest het goed...er gebeurt weer heel veel op onze school en we houden u ook via onze website, parro en mail natuurlijk van dit alles weer goed op de hoogte, zoals u van ons gewend bent.



OPROEP

NIEUWE VERKEERSOUDERS

i.v.m. situatie na schooltijd (herinnering)



De verkeersouders verrichten op onze school geweldig werk. Zij zorgen voor de veiligheid van uw kind(eren). We hebben echter nog steeds mensen nodig. Zo zijn we met name nog op zoek naar vrijwilligers die 's middags bij het naar huis gaan, actief zouden willen zijn.

Ervaring leert namelijk dat het 's morgens allemaal redelijk goed gaat, maar dat er 's middags nog wel eens auto's op de stoep staan geparkeerd. Dat laatste zorgt weer voor gevaarlijke toestanden omdat kinderen en ouders dan niet over de stoep naar huis kunnen lopen en... alsnog gebruik moeten maken van de weg.

Let op dat er met name in het Meiveld en bij de Palts heel vaak parkeerplekken beschikbaar zijn. U moet dan een stukje lopen, maar u draagt wel bij aan een stukje veiligheid rondom de school en in het belang van uw eigen kind.

Mocht u dus een handje willen helpen, meld u dan z.s.m. aan bij Jeanet Steenbeek.

Mailadres Jeanet Steenbeek; jeanet.steenbeek@onzewijs.nl, tel. 06-44 541542.

PERSONEEL

Vanaf maandag 13 maart zal juf Lianne weer werkzaam zijn op Het Kompas na een periode van zwangerschapsverlof.

Zij zal op maandag voor groep 6a staan en op dinsdag meester Arno vervangen i.v.m. studieverlof.

Op donderdag en vrijdag zal ze lesvrije dagen voor verschillende collega's vervangen en zo nu en dan is ze nog beschikbaar voor ict-taken.

Meester Jarco is gedurende een paar dagen in de week weer enkele uren aan het werk. Zijn herstel gaat de goede kant op, maar zal nog wel geruime tijd in beslag gaan nemen. Eerder hebben we u gemeld dat hij eind november een hersenschudding heeft gehad en daarvan heeft hij nog steeds heel veel last.

Op dit moment draait juf Thirza de groep m.u.v. de woensdag. Juf Stephanie staat op woensdag voor deze groep.

Doordat juf Thirza nu niet meer op vrijdag voor groep 3a kan staan, werkt juf Tamara deze dag extra.

Wat fijn dat deze kanjers ons op deze wijze uit de brand hebben geholpen en dat dit alles ook nog eens heel erg goed gaat.



STUDIEDAG 16 MAART

Op donderdag 16 maart hebben we de eerste studiedag van 2023. Op deze dag zullen we o.a. stilstaan bij de stand van zaken wat betreft het jaarplan. Wat hebben we aan het begin van het jaar allemaal afgesproken en wat is momenteel de stand van zaken nu we over de helft van het schooljaar zijn.

Ook gaan we het met elkaar hebben over onze methode voor Wereld Oriënterend onderwijs (Faqta). Hoe loop dit, welke afspraken hebben we gemaakt en waar kunnen we nog winst boeken.

Specifiek wat de onderbouw betreft, gaan we het hebben over de visie op het jonge kind en kijken we ook heel kritisch naar de overgang van groep 1-2 naar groep 3.

Natuurlijk komen in een volgende Kompaswijzer nog terug op deze studiedag.



NIEUW PORTFOLIO

In februari heeft uw kind het nieuwe portfolio meegekregen naar huis. We zijn erg benieuwd naar uw mening hierover en vragen uw reactie te mailen. Dus heeft u op- of aanmerkingen, tips of tops dan kunt u die mailen naar Karlien Roelse (intern begeleider), k.roelse@onzewijs.nl.



TOEKOMSTIGE 4 JARIGEN

Wordt uw kind in 2023-2024 4 jaar en heeft u uw kind nog niet aangemeld, wilt u dit dan z.s.m. doen? Het gaat sneller dan u denkt. In januari zijn bij ons de eerste verkenningen voor het nieuwe schooljaar wat betreft personele inzet al gestart. Het is voor ons fijn om te weten welke leerlingen we mogen verwachten.



NIEUWE KOMPASSERS IN MAART

Ook in maart mogen we weer nieuwe kinderen welkom heten op onze school. In het schema hieronder kunt u zien in welke groepen we deze nieuwe kinderen een plekje hebben gegeven:

Jesiah 1/2a

Elin 1/2b

Lieve “nieuwe”
Kompassers; we
wensen jullie allemaal
een hele fijne tijd toe
op onze school.



ACTIE

I.V.M. AARDBEVINGEN TURKIJE EN SYRIE

Actie i.v.m. aardbevingen Turkije en Syrië

In de week voor de voorjaarsvakantie zijn we onder leiding van de leerlingenraad van Het Kompas gestart met het verzamelen van lege flessen en konden ouders en kinderen ook zorgen voor een financiële bijdrage.

In de week na de voorjaarsvakantie zijn we verder gegaan met deze actie en werden er op woensdag zelfs nog brownies verkocht.

Op vrijdag 3 maart zijn alle flessen (twee auto's vol) naar de Jumbo gebracht en daar heeft men speciaal iemand laten komen die de hele middag niets anders heeft gedaan dan het verwerken van alle lege flessen van onze school.

De flessenactie heeft € 388,- opgebracht.

Contant is er € 426,- opgehaald en dat betekent dus dat we in totaal een mooi bedrag kunnen overmaken op Giro 555 van € 814,-

Ik wil alle kinderen, ouders, leerkrachten dan ook ontzettend bedanken voor hun inzet en bijdrage en natuurlijk in het bijzonder onze leerlingenraad die deze hele actie op touw heeft gezet. Bedankt!



13 t/m 30

MAART

2023



Vanaf maandag 13 maart wordt er door de hele school gewerkt aan hetzelfde thema. Vanuit 'boeken & verhalen' gaat elke groep aan de slag met de vraag:

“Wat is jouw verhaal?”

Onderwerpen die voorbij zullen komen zijn:
Hoe worden boeken gemaakt en welke beroepen horen daarbij?

De geschiedenis van boeken en schrift.
Andere manieren om een verhaal te vertellen met bijvoorbeeld film, schilderijen en liedjes.
Is iets echt of fantasie?

De bibliotheek.

En natuurlijk is er ruimte voor de verhalen van de kinderen zelf...

PROJECT OP HET KOMPAS



Kijkmiddag

Het project wordt gezamenlijk afgesloten met de kijkmiddag. Tijdens deze middag bent u van harte welkom om op school te komen kijken naar wat de kinderen hebben gemaakt tijdens het project. Uiteraard bent u dan welkom in de klas van uw kind(eren), maar ook in de andere groepen is van alles te bekijken. We hopen veel van u dan te ontmoeten!

DONDERDAG 30 MAART 2023

16:00 - 17:15

BELANGRIJKE DATA

voor de komende periode O.V.B.:

AGENDA

13 maart

Start Project "Wat is jouw verhaal?"

16 maart

Studiedag Kompas (alle kinderen zijn vrij)

30 maart

16.00-17.15 uur Kijkmiddag project

5 april

Schoolvoetbal jongens (groep 5-8)

6 april

Paasviering en Paaslunch

7 april

Goede vrijdag (alle kinderen zijn vrij)

10 april

2e Paasdag (alle kinderen zijn vrij)

12 april

Schoolvoetbal meisjes (gr. 5-8)

17 april

Streetwise (gr. 2, 4, 6 en 8)

18/19 april

Eindtoets groep 8

24 april t/m 5 mei

Meivakantie

8 t/m 11 mei

Avondvierdaagse

Inloop groep 3-5 (vanaf 8.00 uur)

Woensdag 5 april

Groep 3-5

Inloop groep 6-8 (vanaf 8.00 uur)

Woensdag 29 maart/12 april

Groep 6-8



PASEN

OP HET KOMPAS

Op donderdag 6 april vieren wij het paasfeest op Het Kompas. Op dit moment wordt er hard gewerkt om een musical voor te bereiden. Kinderen vanaf groep 4 hebben zich hiervoor op kunnen geven. Elke vrijdagmiddag wordt er geoefend onder leiding van juf Michelle en juf Mara.

De *Kompassion* wordt op **donderdagochtend 6 april** uitgevoerd in de **gymzaal**.

Alle groepen van Het Kompas zullen om 8.45 uur in de gymzaal verzamelen. Na de opening om 09.00 uur zullen de kleutergroepen weer terug gaan naar hun eigen klas. De groepen 3 t/m 8 zullen in de gymzaal blijven om te kijken naar de musical. De musical zal ongeveer 1 uur duren.

Als u het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn kan dit. Dit vinden wij alleen maar heel erg leuk en fijn.

Wij willen u er wel op attenderen dat stilte gewenst is en dat er helaas niet voldoende stoelen/banken zijn. U zult er rekening mee moeten houden dat u tijdens de musical moet staan.

Na de musical volgen alle groepen een eigen programma in de klas. Voor een uitgebreide **paaslunch** wordt gezorgd.

Wij willen u vragen om **wel een pauzehap** mee te nemen en een bord, beker en bestek voor de lunch.

Hopelijk tot donderdag 6 april. Groeten de Paascommissie



VALENTIJS DISCO!

Vrijdag 10 februari was het weer zover! De hal was versierd met leuke hartjes ballonnen en slingers. Ruim 250 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kwamen naar deze speciale disco. Voor de groepen 5 t/m 8 waren er 3



grote harten met nummertjes van 1 tot 120. Elk kind kreeg een nummertje bij binnenkomst. Dat werd op haar of zijn borst geplakt. Zo kon ieder kind een briefje hangen voor zijn of haar "Valentijn" bij het corresponderende nummer op een hart.

Denk aan : je bent zo cool, wat zit je haar mooi of je bent zo'n leukerd! De Ouderraad vond het weer een geslaagde dag en hopen dat de kinderen dat ook vonden!

AVOND VIERDAAGSE

Dit jaar vindt de avondvierdaagse plaats direct na de meivakantie van 8 t/m 11 mei. Er kan weer gekozen worden voor 5km of 10km. De inschrijving voor de avondvierdaagse vindt in de ochtend plaats op school op woensdag 29 maart van 8:00u tot 9:00u en vrijdag 31 maart van 8:00u tot 9:00u. De betaling wordt gedaan via een QR-code. Binnenkort krijgen alle kinderen een brief mee met meer informatie en uitleg.



BEZOEK AAN HET RIJKSMUSEUM



Op donderdag 2 maart was het eindelijk zover, het educatieve schoolreisje van de groepen 8. We vertrokken om 6:30 (!) naar Amsterdam om een bezoekje te brengen aan het Rijksmuseum.

De heenreis ging veel vlotter dan gepland, we kwamen een uur eerder aan dan gepland. Dit gaf wat ruimte in het schema, hierdoor konden we nog eventjes lekker spelen op het museumplein. Om 10.00 zijn we gestart met de rondleiding, die bestond uit kijken, luisteren en doen. Het thema was de Gouden Eeuw.

We hebben gekeken naar de schepen van toen, gesproken over de slavernij en geroken aan de specerijen. Na de rondleiding gingen we naar de Teekenschool, naast het museum.

Hier hebben we ons eigen eiland mogen maken met inkt. We mochten onze eigen specerijen tekenen op het eiland. Het was een leuke en leerzame dag. Rond 15:00 waren we weer op school.

De dag erna moesten we wel een beetje bijkomen, maar het was het meer dan waard!



Les over DE GEVANGENIS

Les over de gevangenis

In dezelfde week als ons uitje naar het Rijksmuseum hadden we bezoek van twee medewerkers van de gevangenis.



We hebben geleerd hoe een dag van een gedetineerde (een boef) eruit ziet. Je moet een groot deel van je dag op cel zitten, dit lijkt ons wel erg eenzaam.

We vonden het wel fijn om te horen dat er wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst. Iedereen verdient een tweede kans. Sommige kinderen mochten ook ervaren hoe het is om geboeid te zijn. Dit was best spannend.

TENNISCLINIC

Op maandag 6 maart mochten de groepen 3 genieten van een Tennisclinic. De tennis clinic werd gegeven door Jasper Smit.

Hij verzorgt ook tijdens de pauzesport tennis activiteiten.

We hebben op een laagdrempelige manier kennis gemaakt met tennis.

Eerst moesten we de bal stuiteren en opvangen met het tennisracket.

Vervolgens moesten we de bal gaan rollen met ons tennisracket en uiteindelijk konden we ook een balletje slaan.

Het was geweldig om te zien dat er nieuwe talenten werden ontdekt. We denken zelfs dat de opvolger van Rafael Nadal er bij zat! mochten ook ervaren hoe het is om geboeid te zijn. Dit was best spannend.



NASCHOOLS AANBOD op Het Kompas

Bonjour



Ik ben Bénédicte Meijering-Dudon en ik ben française. Vóór de Kerstvakantie heb ik als naschoolse activiteit lessen Frans gegeven aan de groepen 6 en 7. En nu ben ik bezig met de twee groepen 8.

We doen een mini Tour de France tijdens de lessen en zo ontdekken we Frankrijk en haar cultuur.

Het is leuk om te zien hoe de kinderen zich kunnen voorstellen in het Frans, maar ook kunnen tellen en kleuren in het Frans weten te zeggen. We leren Frans door vooral veel plezier te maken, bijvoorbeeld door te zingen of spelletjes te doen. De focus ligt vooral op de mondelinge vaardigheden (durven praten en goede uitspraak) en niet op de grammatica of de schriftelijke kennis. Het doel is om de kinderen op de camping in Frankrijk een beetje te kunnen laten communiceren met de Franse kinderen. En voor sommige leerlingen uit groep 8 is het tevens de bedoeling om ze wat vertrouwen mee te geven voor het vak Frans op de middelbare school. Het is hartstikke leuk en gezellig om met de kinderen van Het Kompas te werken en ik hoop volgend schooljaar weer terug

Technieklessen



Hallo ouders en kinderen van het Kompas. Ik ben professor Monique Megapie en samen met professor B. Lunder heb ik de Mad Science lessen op het Kompas verzorgd. Als eerste hebben de kinderen een spetterende wetenschapsshow gezien. Daarna konden ze zich opgeven voor onze technieklessen. En dat hebben ze massaal gedaan!

We hebben 3 groepen kunnen vullen. Met deze kinderen hebben we 6 wetenschapslessen gedaan. Er was een les over luchtdruk waarbij we proefjes hebben gedaan om te ontdekken hoe krachtig luchtdruk is. Een andere les ging over warmte. De kinderen hebben hierbij geleerd dat moleculen meer ruimte innemen als ze het warmer krijgen. Ook hebben we een misdaad opgelost met forensisch onderzoek en hebben kinderen geleerd dat het bewijs volgen heel belangrijk is om geen onschuldige mensen op te sluiten. De vierde les ging over de aarde. Hoe is deze opgebouwd, wat voor soorten gesteente zijn er. Hoe ontstaan aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De les fundamentele krachten leert de kinderen welke belangrijke basiskrachten er zijn en hoe ze werken. Zo ervaren ze waarom ze met de fiets niet om kunnen vallen als ze maar blijven trappen.

De laatste les heeft de kinderen laten zien hoe belangrijk de uitvindingen van eenvoudige machines van heel lang geleden zijn geweest. Dat elke ingewikkelde machine van nu bestaat uit een aantal van deze eenvoudige machines. Tijdens al deze lessen hebben de kinderen vooral zelf veel kunnen ervaren.

Ook de belangrijkste regel van Mad Science is prima gelukt! Dit is namelijk plezier maken. Ontdekken dat wetenschap heel erg leuk is. Zowel de kinderen als wij professoren hebben weer heel veel plezier gehad. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug als we weer met 6 hele nieuwe lessen komen.

Tot dan! Met wetenschappelijke groet,

Professor Monique Megapie

Muzieklessen

Muziek: alleen het woord al roept bij iedereen verschillende gedachten en ideeën op. Niet alleen is muziek maken goed voor het geheugen en de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht, het is vooral ook erg leuk om te doen. In de naschoolse muziek cursus 'Toekomstmuzikantjes' en 'Algemene Muzikale Fun' gaan we een stapje verder dan de muzieklessen op school. Met behulp van liedjes, instrumenten en speciale opdrachten laten we de leerlingen muziek nog meer beleven. Ze gaan bijna de hele les zelf actief aan de slag en versterken hierbij hun muzikale vaardigheden. Zo spelen ze bijvoorbeeld op een viool, ontdekken ze het

notenschrift en maken

ze zelf een instrument.

Zo krijgen de leerlingen

volop mogelijkheden om

muzikaal te groeien.



Met vriendelijke

groetjes, Miranda Mulder Docent Muziek

Kunstlessen

Op donderdagmiddag verzorg ik 6 weken lang kunstlessen als naschoolse activiteit.

Deze keer heb ik gekozen voor het maken van een diorama. Een diorama is eigenlijk een open kijkdoos.

De kinderen mochten zelf een thema kiezen.

Zo zijn er die gekozen hebben voor een sprookjeskasteel, een podium met danseres en het heelal.

De materialen waar ze mee werken

zijn, op de verf en lijm na, vooral rest en verpakkingsmateriaal.

Wat ik met deze opdracht wil bereiken is, naast het stukje bewustwording van ons afval (wat kunnen we er nog meer mee?), dat hun creativiteit wordt geprikkeld. Ze moeten nl. echt alles zelf bedenken.

Daarnaast wordt het ruimtelijk inzicht, doorzettingsvermogen (soms duurt het echt wel een tijdje voor de lijm droog is) en fijne motoriek versterkt.

Maar het belangrijkste is toch wel dat ze het gewoon heel leuk vinden om te doen!

Groet, Nathalie



SOCIAAL EMOTIONELE GROEPSTRAININGEN 2022 EN 2023

De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier de groepstrainingen verzorgd bij het Kompas. Zes trainingen aan de onderbouw en zes voor de bovenbouw. Binnen deze lessen heb ik de groepsleerkrachten als zeer professioneel en betrokken ervaren. Dit kom ik niet op alle scholen tegen. Dit is een groot compliment.

Van groep 3 t/m groep 8 heb ik de focus gelegd op: groepsproces, onderlinge communicatie en elkaar vertrouwen. Het waren allemaal toffe lessen.

Natuurlijk liepen er leerlingen tegen sociale problemen aan, maar na reflectie werd er altijd geleerd en meer begrip getoond voor elkaar wat ontzettend belangrijk is.

Volgend schooljaar komen wij weer terug bij het Kompas, werkend vanuit een nieuwe onderneming: AJUNTO - Samen Sterk.

Met nieuwe trainers en een nieuwe leerlijn gaan wij de focus leggen op drie hoofdthema's;

- Sociale vaardigheden
- Emotie Regulatie
- Weerbaarheid

Wij kijken alweer uit naar volgend schooljaar!

Bram Walgraeve & Corina

Oudesluijs

Ajunto - Samen Sterk.



AANKONDIGING EXPEDITIE NEXT

Wat?

Expeditie NEXT – hét Nationale Wetenschapsfestival

Waar?

Binnenstad Middelburg



Wanneer?

Woensdag 3 mei, 11.00 - 17.00 uur

Kaarten?

Gratis voor kinderen en € 7,50 voor volwassenen (inclusief 2 drankjes).

Bestel op www.expeditienext.nl/tickets.

Doelgroepen:

Kinderen tussen 6 - 12 jaar en hun ouders/
begeleiders