

Hoi allemaal,

Namens de ouderraad wil ik graag alle ouders die de vrijwillige bijdrage hebben betaald dit jaar bedanken. Dankzij jullie **bijdrage** hebben we weer hele leuke **activiteiten** kunnen uitvoeren het afgelopen jaar.

Helaas hebben we door Corona niet alle activiteiten door kunnen laten gaan zoals 'normaal' en hebben we veel op het laatste moment nog moeten wijzigen maar wij als ouderraad kijken terug op een geweldig jaar waar we gelukkig ook veel konden betekenen voor de kinderen, want daar doen we het tenslotte voor.



We trapt het schooljaar af met Sinterklaas. Dat houdt in dat we in september/oktober al beginnen met vergaderingen, nadenken over de **cadeaus**, het snoepgoed, welke avonden gaan we inpakken en welke avond kunnen we de school versieren..

We waren erg blij dat we weer "een Sinterklaas" met "een Piet" in de "gymzaal" mochten ontvangen.

Daarnaast hebben we bijna alle kindjes die thuis zaten verrast met een flitsbezoekje van de Sint! Een hele onderneming maar we doen het graag voor al die blije gezichtjes. De piet had lekkere pepernootjes mee en de Sint had voor alle kindjes een leuk cadeautje. Natuurlijk wordt alle versiering ook weer opgeruimd.



Kerst was het volgende feest waar we ons op konden gaan voorbereiden. Dit jaar wilden we toch weer de grote boom doen, want dat kleedt toch net wat leuker aan. Waar in voorgaande jaren Kerst altijd een spektakel was hebben we het dit jaar wat moeten aanpassen. We moesten het een week naar voren zetten en 's ochtends ipv eind van de middag/avond. Het was weer een hoop geregeld maar gelukkig hebben de kinderen er weer van genoten.



Daarna hadden we een extra lange kerstvakantie. Voor ons als ouderraad starten we dan al met de boodschappen voor de nieuwjaarsborrel. Op de eerste maandag van het nieuwe jaar proosten we met een feestelijk glaasje en een leuk hapje erbij.

Zo net voor de meivakantie hebben we altijd een drukke periode..  
Projectavond, Pasen en koningsspelen en op de achtergrond zijn we dan al bezig met de Avond4daagse. 4 commissies waar we onze handen uit de mouwen steken.

Projectavond was een hoop geregeld in een kort tijdsbestek want eerst zouden er nog geen ouders bij mogen zijn. Het is in ieder geval een top middag/avond geworden en het grappige was dat de winnaar van de droppot niet eens drop lustte en dit heeft gedeeld met een hoop kindjes van school.

Daarna de school daarvoor heeft de boodschappen geregeld, gesmeerd voor de iedereen nog wat en dat er voor tijdens de opening



versierd voor Pasen en ouderraad weer de gezorgd dat er brood werd onderbouw klassen, dat paaseitjes heeft gekregen palmpaasstokken waren met het paaskoor.





Na Pasen waren daar de koningsspelen. Hiervoor schrijft de school ons in voor het koningsdagontbijt en hier is door verschillende partijen nog een aanvulling op gedaan. Het was een fantastische dag. Leuke spellen waren georganiseerd; De kleuters op school en vanaf groep 3 op de korfbalvelden



Toen tijd voor de meivakantie en ondertussen waren wij druk bezig met de boodschappen, de organisatie en de medailles voor de Avond4daagse. Na 2 jaar de thuseditie hebben we nu een pilot gedaan met wat nieuwe ideeën (bv de betaling via murlen).



We hebben als school en ouderraad geprobeerd om zowel de gezonde school naar voren te laten komen maar op zijn tijd een snoepje moet ook kunnen toch?



Het laatste project wat nu op de planning staat is het eindfeest. Hier zijn we vanaf april al druk mee bezig. Wij hebben er ontzettend veel zin in!!

Vanaf volgend schooljaar hopen we weer dat jullie de vrijwillige eigen bijdrage willen betalen zodat we er weer een super leuk en fijn schooljaar van kunnen maken!

Mochten jullie vragen en of suggesties hebben stuur dan zeker een e-mail naar [orhetkompas@onzewijs.nl](mailto:orhetkompas@onzewijs.nl) dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is.

Wij zullen volgend schooljaar ons als team van de ouderraad wat meer laten horen in de kompaswijzer en ons ook voorstellen..

Met vrolijke groetjes,  
Namens de Ouderraad het Kompas  
Sharon