



## Kinderkunstweek



Dinsdagmiddag 15 maart starten we als school met de kinderkunstweek. Er zijn heel veel scholen in Zeeland die hieraan meedoen. Er is ook een speciale website van te bekijken.

Als u dinsdag uw kind uit school haalt, zult u gelijk zien waar we samen op het plein aan hebben gewerkt. Ons eerste gezamenlijke kunstwerk waar iedereen een stukje aan bijdraagt!

In de week erna zijn er in alle klassen lessen die horen bij 'bomen in de kunst'. Wist u dat we in groep 5 en 6 zelfs een binnenbos hebben?



Op 22 maart in de middag werken we opnieuw met alle groepen door elkaar aan opdrachten in alle lokalen. Het is zeker deze en volgende week goed om de foto's op parro goed te bekijken, want we gaan veel moois maken!

### Oekraïne; informatie.

Angstaanjagende beelden, angstaanjagende gedachten. Oorlog is moeilijk te begrijpen en

kan onze kinderen bang maken. In de hogere groepen kijken wij altijd naar het jeugdjournaal met de kinderen. Ook nu gebeurt dat. We proberen zo goed als het kan met de kinderen te praten over de vragen die zij hebben. Ook de tekst bij onze methode Nieuwsbegrip gaat over dit onderwerp. In voor kinderen zo duidelijk mogelijke taal wordt iets uitgelegd van de geschiedenis en de politiek.

In de jongere groepen gaan we wel in op vragen die de kinderen hebben, maar geven we er geen speciale lessen over. Wilt u zelf iets kwijt over hoe dit uw kind bezighoudt, laat het via Parro weten aan de leerkracht.

### Oekraïne: actie

Zoveel vluchtelingen in zo korte tijd- ook wij willen daar met onze kinderen graag iets voor doen. We vragen alle kinderen om de komende weken zoveel mogelijk statiegeldflessen mee te nemen naar school. Die zullen door enkele ouders naar de winkel worden gebracht. Het geld is voor medicijnen en verbandmiddelen die meegaan met een transport vanuit Zeeland.

Flessen mogen vanaf maandag meegenomen worden. En zijn er nog ouders die willen helpen bij het sorteren? Dat zou fantastisch zijn- vele handen maken licht werk!

### Vastenactie

#### ***Vrede begint met een glimlach***

#### ***en een glimlach is het begin van de liefde.***

(moeder Theresa)

Vrijdag voor de voorjaarsvakantie vierden we een feestje op school en deden we raar met ons haar. We vierden carnaval!



Carnaval eindigt op aswoensdag. Dan begint de vastentijd. We gaan op weg naar Pasen. In de vastentijd denken we aan onze medemensen, willen we geven en willen we de ander helpen.

In de klassen tellen we met een kalender af naar Pasen en staan we stil bij verdriet en vreugde. Tijdens deze periode willen we geld inzamelen. In elke klas staat een spaardoosje.

Er zijn 3 projecten die we willen steunen:

- Noodhulp pakketten voor Oekraïne
- Helpen bij het opstarten van een bestaan voor Syrische vluchtelingen in Libanon
- Geld voor het aanleggen van waterpompen met filters en zaaigoed voor de Maya's in Guatemala. Guatemala betekent land van de bomen, maar de bomen worden gekapt.

Op dinsdag 5 april gaan we het geld tellen. Spaart u mee? Alle kleine beetjes helpen!

### Uit het team

*Een berichtje van juf Lida:*

*'Een tijd van komen en een tijd van gaan'.*

Na meer dan 40 jaar in het onderwijs heb ik besloten om na de zomervakantie te stoppen met werken. Met heel veel plezier heb ik alle jaren gewerkt met de jonge kinderen uit groep 1 en 2. Ik hoop dat ze, de tijd dat ze bij mij in de groep hebben gezeten, veel hebben geleerd en met plezier terug denken aan die periode. Helpen bij de ontwikkeling van ieder individueel kind was en is een doel en soms een uitdaging. De lach, vrolijkheid en liefde die je terugkrijgt van kinderen geeft je een dankbaar gevoel.

Het werk met kinderen, de contacten met ouders en de samenwerking met collega's ga ik zeker missen.

Wat ik graag wil doen na de zomervakantie? Eerst even wennen, daarna genieten van de natuur en cultuur in eigen land en andere landen, hobby's verder uitbouwen en op zoek naar vrijwilligerswerk, maar een tandje minder gehaast. Ik hoop nog vele jaren in goede gezondheid te kunnen genieten.

Maar de laatste maanden tot aan de zomervakantie zet ik mij nog in, net als de andere jaren voor de kinderen in de klas en de school.

*Hartelijke groet, juf Lida*

We zullen u goed op de hoogte houden van hoe we afscheid nemen van juf Lida. Natuurlijk is ze onvervangbaar voor ons... maar we gaan toch ons best doen om een lieve juf of meester te vinden voor volgend schooljaar!

### Tevredenheidsonderzoek

Heeft u er al aan gedacht om dit onderzoek in te vullen? Hartelijk bedankt! Bent u het vergeten? Gelukkig, het kan nog. Meedoen is anoniem en we vinden uw mening heel belangrijk!

[klik hier!](#)

### Teamdag 23 maart: kinderen vrij

Houdt u rekening met deze vrije dag, woensdag over een week?

Het team van het Vlot.  
Namens hen, Jeanette van Loo, directeur.