



VLOTte babbel 5

22 november 2021

Goed van start: dat doe je elke dag opnieuw.

In september hielden we met u allemaal een startgesprek. Dit wordt door ons als team als heel waardevol ervaren. Goed om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen, elkaar te zien in het klaslokaal van uw kind (fijn dat dat toen kon!)

Ook in de klas voeren we als groep geregeld gesprekken met elkaar. We denken na hoe we samen verantwoordelijk kunnen zijn voor een fijne sfeer in de groep. We leren hoe je voor je eigen materiaal en dat van een ander zorgt en bijvoorbeeld hoe je iemand helpt of troost. Wat voor klas willen we zijn, hoe kunnen we het goede voorbeeld geven? Hier komen we steeds op terug, het hele schooljaar.

Als school hebben we afgesproken wat de regels zijn in de gang en op het plein. Dit zijn regels die in elke klas gelden. Deze hangen op de muur en elke maand krijgt een regel extra aandacht. Goed om deze als ouders ook te kennen:

In de school zijn we rustig
Problemen lossen we op met een gesprek
Spelen en plezier maken doen we samen
We zorgen voor een schone school
We lopen met de fiets op het schoolplein
Als je iets wilt lenen, vraag je toestemming
Buitenspelen doen we OP het schoolplein.

Vanaf groep 5 hebben we in ons team een bak op tafel staan. Hier zitten de pennen, gummen, potloden, scharen en andere materialen in. We zorgen er als team voor dat die materialen niet kwijt raken. We nemen geen materialen meer van thuis mee.

Door het werken in verschillende lokalen kunnen we tekeningen van elkaar zien. We ontdekken hoe

mooi een ander kan tekenen of knutselen. We geven elkaar een compliment. Complimenten delen ze in groep 3/4 ook wekelijks aan elkaar uit, iedere leerling is een keer het zonnetje van de week! We werken hard, daarom hebben we ook ontspanning nodig, dat doen we met energizers. Dat zijn korte spelletjes tussendoor, waar het draait om plezier en even rust in je hoofd.



Wat een plezier om op het Vlot te mogen spelen en leren!

Corona: wat betekent dit voor school?

We zitten in een gedeeltelijke lockdown en zijn zeer blij dat de kinderen 'gewoon' naar school mogen komen. Er zijn veel scholen met veel besmettingen. Het is daarom goed om rekening te houden met wat dit van ons vraagt.

- Handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en ventileren blijven we doen. We houden als team afstand tot elkaar, ook tot u als ouders.
- Helaas mogen ouders daarom niet meer in school komen, tenzij er een bijzondere reden is. In dat geval vragen wij ouders en externen een mondkapje te dragen in de school. Vraag bij twijfel aan de leerkracht of directeur wat hierin kan.
- Vorig schooljaar ging een groep in quarantaine zodra er een kind of leerkracht met besmetting was. Dat hoeft nu niet meer.



VLOTte babbel 5

22 november 2021

De GGD geeft over het algemeen aan dat dit nodig is als er meer dan twee besmettingen zijn. We moeten daarom goed op de hoogte zijn van positieve tests. Ook vragen we u om heel alert te zijn op klachten. Wilt u bij een positieve besmetting in uw gezin direct contact opnemen met de leerkracht (via parro) of de directeur (i.vanloo@onzewijs.nl).

- Houdt u rekening met quarantaine verplichting en dus opvang voor uw kind? Wij mogen dan geen noodopvang verzorgen.
- We mogen als school niet meer samenzijn als gehele groep. Sinterklaas buiten ontvangen, kan daarom niet. We zorgen voor een andere manier van ontvangst die vast ook leuk is.
- Dit geldt ook voor Kerst: dit wordt een feest zonder ouders en in de eigen groep.

Nou, dat zijn regels die we liever niet hadden gehad. Toch een dringend verzoek om u hieraan te houden. We hopen van harte dat het helpt, ook om een volledige lockdown met scholensluiting te voorkomen.

Rots en Water

Alle stamgroepen zijn gestart met Rots en Water. Eén keer in de week krijgen de leerlingen een klassikale les in de gymzaal. Vaak is de groepsleerkracht erbij aanwezig, zodat een aantal oefeningen in de klas herhaald kan worden.

Rots en Water is een programma dat de sociale en emotionele ontwikkeling bij de leerlingen stimuleert, daarbij rekening houdend met verschillen tussen jongens en meisjes.

De lessen beginnen met een groet, waarin we respect naar onszelf, onze klasgenoten en de leerkracht uitspreken. Tijdens de lessen kijken de leerlingen naar zichzelf en naar de ander. De lessen geven hulp om mentaal sterk te worden en voor jezelf op te komen.

De onderwerpen die aan bod kwamen zijn:

- stevig staan, centreren, gronden en ademhaling
- leren lezen van lichaamstaal
- herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van de ander.
- je leren verplaatsen in de ander



Tijdens de lessen hebben we plezier, moeten we onze conditie werken en leren we focussen. Samen staan we stevig gericht op de toekomst!

Kerstvakantie

Officieel begint de kerstvakantie op 25 december. Gelukkig konden we het in ons rooster zo regelen dat 24 december voor de kinderen een vrije dag is. De leerkrachten werken die dag thuis, we noemen dit een taakdag. Goed om te weten!

MR vergadering

Volgende week maandag vergadert de Medezeggenschapsraad. Hoofdonderwerp is dit keer ons financieel beleid: de begroting en de NPO gelden.

Het team van het Vlot.

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur.