

December- feestmaand

Wat een mooi moment wat het afgelopen maandag. Sint is met zijn tijd meegegaan en kwam op een duurzame manier op school aan. Vergezeld door zijn piet stapte hij uit de Zonnetrein.



Daar stonden wij allemaal te wachten en Sint had alle tijd voor een praatje. De kinderen uit groep 1 tot en met 4 kregen van hem een cadeautje bij zijn bezoek aan de groep.



De kinderen van groep 5 tot en met 8 hadden zelf erg hun best gedaan om sint te helpen. Er waren prachtige surprises gemaakt met passende gedichten. Het was echt een feest in alle klassen! Parro staat vol met leuke, vrolijke beelden van die dag. We hopen dus dat alle kinderen er ook plezier aan hebben beleefd!



Als school hebben wij heel veel hulp gehad van de ouders van de Ouderraad. De school was schitterend versierd en bij de hele organisatie van het sinterklaasfeest waren zij enorm betrokken en behulpzaam. Ouders van de OR: hartelijk dank! Ook bij het zo snel omtoveren van sint naar kerst. Dat heeft u zelf vast ook wel gezien bij het naar school brengen van uw kind(eren). Wij horen het aan de uitspraken die geregeld voor bij komen: "Wat ziet het er hier gezellig uit!"



Talentedag: hulp gevraagd

We willen graag op de vrijdagmiddag weer met al onze creativiteit die we in ons hebben aan de slag. Dat deden we voor Corona ook en dit noemden we talentemiddag. Vanaf 14 januari 2023 willen wij graag de creamiddagen weer opstarten.

Deze vinden plaats op de vrijdagmiddag van 12.45 tot 14.15 voor de groepen 5 t/m 8 tot aan de voorjaarsvakantie.

Op deze middagen werken we groepsdoorbrekend aan allerlei creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan figuurzagen en koken.

Hierbij kunnen wij wat hulp gebruiken! Lijkt het u leuk om een of meerdere middagen te helpen?

Stuur dan een berichtje naar juf Soeraya: s.chamroe@onzewijs.nl

Uit het team.

Juf Liz Roelse is onder begeleiding van juf Soeraya op maandag en dinsdag gestart in groep 6. Juf Liz is leraar in opleiding (4^e jaars Pabo) en wordt door juf Soeraya de eerste weken gecoacht om daarna meer zelfstandig met de groep aan het werk te gaan. In groep 6 hebben we helaas te maken met ziekte, waardoor we steeds op zoek zijn naar de meest stabiele oplossing. Wij waarderen het van u als ouders hoe u hiermee omgaat (het zijn best wat wisselingen!) en begrijpen ook dat u hier vragen over kunt hebben. Wij doen er alles aan om uw kind goed te begeleiden, maar heeft u vragen of zorgen, deelt u die dan. Dat kan bij de juf die via Parro te bereiken is en anders bij mij (j.vanloo@onzewijs.nl)

Juf Ella en juf Renate gaan verder ontwikkelen van onderwijsassistent naar leraarondersteuner. Ze kunnen daardoor ook vervangen in groepen. Dit is een mooie ontwikkeling, zeker omdat we geregeld met een vervangingsprobleem te maken. Hoewel we in de afgelopen weken alles intern hebben

kunnen opvangen, hebben we daar nog volop mee te maken. Houdt u er rekening mee dat we in uiterste nood soms een groep geen les kunnen geven. Via Parro houden we u op de hoogte.

Dure tijden

Wat kan het moeilijk zijn om rond te komen, juist nu! En wat kan het akelig voelen om dan aan te geven dat het niet lukt; dat er geen geld is om elke dag te zorgen voor gezonde voeding, warmte en kleding. Als u hierin problemen ervaart en er niet uitkomt, kunt u dat aanklaarten bij ons. Wij kunnen dan kijken welke hulp er mogelijk is. Wij gaan daar zorgvuldig en met alle respect voor privacy mee om. U kunt zelf een gesprekje aanvragen bij de leerkracht van uw kind of bij iemand anders in de school: juf Kristel (k.nieuwenhuijzen@onzewijs.nl) of bij mij (j.vanloo@onzewijs.nl).

Ieder kind verdient het om met een gevulde buik en een lunchtrommel, maar zonder zorgen op school te zijn. Dan wordt leren een stuk makkelijker!

Lichtjesticht en begin van de kerstvakantie

U heeft via Parro een brief gekregen over hoe wij Kerst vieren dit schooljaar. Een lichtjesticht is voor alle kinderen (en iedereen) altijd een prachtige belevenis, we zien er naar uit! Dit moment in de avond is voor de hele school, dus alle kinderen worden verwacht. U kunt aangeven wie er mee komen. **Omdat de kinderen op woensdagavond naar school komen, zijn ze donderdagmiddag vrij.** Om 12.15 uur begint voor de kinderen de kerstvakantie. Op vrijdag zijn de kinderen ook vrij!

De kerstvakantie duurt twee weken en op 9 januari is iedereen weer welkom in school.

Het team van de Ichtusschool

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur